

Een van de leukste dingen aan het verzamelen van familieverhalen is het contact met andere verzamelaars!

Heb je een aanvulling op mijn gegevens, wil je aanvullende informatie hebben, kunnen we samen verder komen? Schroom dan niet om contact met me op te nemen. Ik vind het



leuk om samen verder te zoeken.

En voor mensen die nieuwe (vaak oude) materialen hebben: gooi niets weg. Ik kijk graag of aan je foto's, notariële akten, paspoorten, rijbewijzen, bidprentjes, agenda's, dagboeken nog interessante verhalen zitten. Natuurlijk hebben we het dan samen over of een verhaal gepubliceerd kan/mag worden.

Ook geboortekaartjes, trouw- en rouwkaarten zijn zeer welkom! (ook als ik niet voor het feestje word uitgenodigd!)

Klik [hier](#) om mij te mailen.

Ik hoor graag van je!

Groet,

Marie-José